

THE BETRAYAL AND MURDER OF ELIE BING IN HEERHUGOWAARD EN AMSTERDAM IN JULY 1944

Elie Bing was a wellknown Jewish butcher who had run a kosher butchery with his father Julius Jacob Bing in the Achterstraat in Alkmaar. When he was not allowed to carry out his profession he moved to a small village near Alkmaar with his family. In Heerhugowaard, the mother of his wife Annie Rademaker lived. On 24 Julie 1944 Elie Bing was in hiding in a large haystack at the farm of Nicolaas Kout, Middenweg 162, Heerhugowaard. As a result of the betrayal by the collaborating NSB couple J. Koelemeij and G.Koelemeij-Boontjes and their boarder the NSB member A.Trappel, together with the cooperation of the Alkmaar NSB circle-leader Piet Swidde and his mother, the NSB member Neeltje Swidde-Hart, Elie Bing was arrested. Piet Swidde was a member of the WA, the NSB and the Landwacht.

On the night of 24 July the arrest took place. It was carried out by the Feldgendarmerie and the Landwacht. They surrounded the Kout farm and put a pistol at the head of old Mr.Kout and threatened to shoot if he did not disclose where Elie Bing was hiding. Mr.Kout had no choice but to indicate that Elie Bing was hiding in a room in the farm's haystack. The Heerhugowaard underground had just heard about the betrayal of Elie Bing and they had send a woodfired truck from the Basserweg in the direction of the Kout farm to pick Elie Bing up and send him to a safer place. Unfortunately it was too late. When the driver of the truck noticed the German vehicles surrounding the Kout farm, they had to turn around in order not to be caught themselves.

They arrested both Nicolaas Kout and Elie Bing. The Landwacht first took Elie Bing to the house of Mrs. Rademaker-Bot, Middenweg 162. While the German cars were parked outside the house, the Landwachters went inside and took Elie Bing with them. They forced Elie to say goodbye to his wife, Annie and 5 children, a particularly cruel procedure. They kicked the furniture and intimidated the children, my mother and grandmother. We had no awareness that this forced 'goodbye' would be the last time we would see our father. Then they took my father from the house and put him in a German army Volkswagen. According to our neighbour Henk Weidema, they stayed in the house for another forty minutes of intimidation of the family.

According to the Alkmaar Police Report of 25 July 1944 at 12.00 o'clock the Landwacht transferred Nicolaas Kout and Elie Bing to the Alkmaar Police. The reference in the Report is worth mentioning. Whereas Nicolaas Kout's name is mentioned without designation, after the name of Elie Bing they have written (Jood, i.e. Jew) in brackets. It must be noted that about 80 % of the Alkmaar Police force were members of the NSB. The Police Report notes at 13.45 pm N.Kout and E.Bing are being fetched by four Landwachters to be taken for 'transport' to Amsterdam. The four Landwachters were Starreman, De Jager, Van Kleef and Schepper.

When they arrive in Amsterdam at the Central Station in the center of the city they are taken to a tram for further transport to the SIPO. Elie Bing uses the opportunity to try to escape. He jumps from the tram and runs in the direction of the Openhavenfront, while throwing his little suitcase in front of the Landwacht van Kleef. According to the

wellknown citizen of Alkmaar Mr.Meiroos, Elie Bing ran from the sloping wall of the Openhavenfront into the water and swam away under water. Elie was physically very fit. He had been an amateur wrestler and was an excellent swimmer. While it was clear that his intention was to reach the other side of the Openhavenfront in order to climb out of the water and disappear into the myriad of small streets where he had friends in the Underground movement., when Elie came up for air, the 27 year old Landwacht H.van Kleef from Bergen took the opportunity to shoot Elie through his head. Elie Bing died Immediately.

Many people witnessed what happened that day in front off the Amsterdam Central Station. At nine o'clock that evening we find the following notes in the Police Report of Alkmaar :

' With reference to our notes of 13.45, the Landwacht De Jager has reported that the Jew Elie Bing, committed suicide while he was waiting for the tram, he jumped into the water of the Prins Hendrik kade. The other prisoners were taken to the SIPO'

If the war would not have ended in May 1945, it is most likely that this would have been the official Nazi version of what happened to Elie Bing. Fortunately, the war ended in May 1945 and the authorities had little choice but to allow justice to take place.

In December 1945 and January 1946 the murderer(van Kleef) and betrayers of Elie Bing were brought to trial at the 'Bijzonder Gerechtshof' in Amsterdam. The murderer of Elie Bing was sentenced to death. In the end the 'Raad van Cassatie' gave him life long imprisonment. The NSB members J.Koelemeij received 9 years imprisonment and his

wife G.Koelemeij-Boontjes 8 years imprisonment. The NSB member Piet Swidde received 6 years imprisonment and his mother, the NSB member W.Swidde-Hart received 5 years imprisonment.

My wonderful mother attended all the sessions of the trial. At 33 she was a widow with 5 children who ranged from the ages of two and a half till eleven years old. My youngest sister Liesje was not born as yet. On 30 January 1945 it was snowing and it was cold. Farmer Stoop and neighbour Giltjes took my mother on a sledge through the snow to the emergency hospital on the Sportveldlaan. Amidst the grieving process for my mother's husband and our father, our new sister Liesje was a ray of light in an otherwise somber environment.

My father was a well known butcher in Alkmaar. He was an amateur wrestler and loved cycle racing. Jan Derkesen, the famous cyclist champion tells the story that Elie came every Wednesday evening to the training sessions. At races he gave prizes to the first and second place - getters. These prizes were: big beef sausages and legs of lamb. The prizes were tickets which had to be cashed in at the butchery in the Achterstraat. Of course when the famous Jan Derksen and his mates came into the butchery, the other clients would talk about this. This was part of the public relations policy of the Bing Butchery.

Elie had taken the butchery over from his father Julius Jacob who had ran the business as the kosher butchery of the Jewish community. My father's sister Sarah and brother

Ari also assisted in the shop. The family originally came from Amsterdam, but my Great-grandfather Eleazar Bing had been a much loved Rabbi in Hoorn, a city some forty km from Alkmaar. Rabbi Eleazar served the Jewish community from 1860 till 1880.

My brother Aaron Jonny followed into the footsteps of his father and became a butcher. We were all very proud of him because we realized that our father would have appreciated this. I believe this was Jonnie's motivation at the age of 14. Later he became a successful businessman.

Bibliography:

- a) Roddelen kostte Joodse slager het leven: NSB ers verraadden Alkmaarder Bing, (Gossyping cost Jewish butcher his life: NSBers betrayed Alkmaar citizen Bing, Vrije Alkmaarder, 5 December 1945.
- b) De zaak-Bing voor het Bijzonder Gerechtshof: Procureur Generaal eist hoge straffen (The affair-Bing before the Bijzonder Gerechtshof: Prosecutor-General demands severe punishments), Vrije Alkmaarder, 17 January, 1946. p.1.
- c) De zaak-Bing: Hoe Bing aangebracht werd (The affair Bing: How Bing was denounced), Vrije Alkmaarder, 17 January, 1946, p.2.
- d) De moordenaar van Eli Bing hoort de doodstraf tegen zich eisen: Voor het Bijzonder Gerechtshof te A'dam, Noord Hollands Dagblad (The murderer of Eli Bing hears a demand for the death penalty against him: Before the Bijzonder Gerechtshof), 17 Januari 1946, p.1
- e) De Verraders van Bing: Tegen Koelemeij's en Trappel vijftien jaar geeischt: Tien jaar tegen Swidde (The Betrayers of Bing; Against Koelemeij's and Trappel fifteen years demanded. Ten years against Swidde), Noord hollands Dagblad, 17 January, 1946.

- f) Uitspraak in de Zaak Bing: Van Kleef krijgt de doodstraf (Verdict in the Affair

6

Bing ; Van Kleef gets death penalty), Vrije Alkmaarder, 31 January, 1946.

- g) Moordenaar van Eli Bing ter dood veroordeeld: Strenge straffen voor andere verraders uit het gewest (Murderer of Eli Bing sentenced to death: Severe punishments for other traitor from the region) , Noord Hollands Dagblad, 31 January, 1946.
- h) Drieste moord van Landwachter (Audacious murder of Landwachter), 5 December, 1945.
- i) Landwachter van Kleef krijgt levenslang: Raad van Cassatie verwerpt Doodvonnis (Landwachter van kleef gets life long imprisonment: Raad Van Cassatie rejects deasth penalty), 21 March, 1946.
- j) Interview Eleonora Hoekstra-Ros, Alkmaar with Jan Derksen, Amsterdam, Bicycle Champion. Mr.Derksen was 17 when he started his successful career In Alkmaar. At the time of his interview Mr.Derksen was in his eighties. 2006
- k) Interview with Aaron Jonny Bing, Westerweg 3, Alkmaar. Information about woodfired truck' s attempt to rescue Elie Bing at the last moment from the Koud farm. 2003.
- l) Politie Rapporten 25 Julie 1944.; 22 Juni 1940 en 11 Augustus 1943. Gewestelijk Archief Alkmaar Noord.
- m) Interview Henk en Rudi Weidema, Zandvoort 2005.

Written for my family by Dov Bing, 6 Januari 2008, Hamilton, New Zealand.

Minister zeide... het nationale... de toekomst moe... aanstaven worden... de sterkste criticus... verbeleid, de a.r. af... Meyerink gebruikte... (de woorden!) In het... sale leven heerscht te... g de opvatting, zei de... verder, dat weliswaar... rechten moeten erkend... mag niet in den weg... de erkenning van... arden. (Of deze verge... sat in het Indische ge... een sprake is van over... tusschen twee souve... rien; mag wel betwij... n!) De Regeering heeft... spronkelijk standpunt... jeren van besprekingen... en, zei Minister Loge... n! (Maar zij onderhan... jahrij, die volgens zoo... angen berichten naar... gaat, om met hem te... wat er verder gebeu... en Sjahrir is Minister... landsche Zaken in de... regeering van de op... epubliek, terwijl zelfs... komst het buiten... el jaar officieele Ne... e opvatting aan de... ing van het Gemeene... n!) Overigens geeft de... derdaad nog eens du... rnen, dat de Regeering... ht te spreken over er... een regeering.

NEN!
 om de distributie... publicatie is einde... nnen, de ongelijkhe... vrechtmaticgheden in... veding zullen, met in... heden, worden opge... heeft er een prach... leering voor gevou... pil der bureaucratie... datie te verbloemen... lijst kan voortaan... vrdagsavonds in de... le verkoop van arti... niet meer op Vrij... tumalf uur, maar... en acht uur... daur in, heet het nu... cieele motiveering... oot aantal artikelen... op de bon verkocht... worden en de be... moelijkheden le... bezwaar meer op... eren den Distribu... et het vinden van... leering, waarop alle... taar kunnen vinden... e oogen meer, geen... oncurrentie meer in... der, die zoo schoon... en orde schrijft, kan... k toezor zonder ach... in praktijk bren...

Sprekend over den smaad, onzen troepen aangedaan, zei hij verder, dat wij niet mogen aansturen op een openlijke breuk met de geallieerden. Deze zouden zich terugtrekken, met alle gevolgen van dien. Het is niet het Nederlandsche militaire gezag dat hier beslist. Hij verdedigde verder het beleid van dr. van Mook, die niet anders doet dan het beleid van de Regeering tot uitvoering te brengen. De hultgouv.-generaal is bovendien omringd door adviseurs van verschillende schakeering. De groep-Sjahrir bestaat in geen geval uit (Vervolg pag. 3, te kolom)

dat geen vlaggen wisteken, vreugde was er in onze harten en in intiem kring, heel voorzichtig, is op menige plaats het feit gevierd. Onze gedachten gingen uit naar de gelukkige Moeder, die in ballingschap Haar derde kind ontving en wachtte en wachtte, zooals wij op den dag van de bevrijding, om naar Haar dierbaar land en volk terug te keeren. De kleine Margriet groeide te midden van haar zusjes, Beatrix en Irene, in den vreemde voorspoedig op, werd een jaar, twee jaar en eerst haar derden verjaardag mag de jongste telg van het Prinselijk gezin op vaderlandschen bodem vieren. Onze kinderen kennen Prinses Margriet nu van de foto's in de dagbladen en Zaterdag zullen zij zich vrij met Oranje tooien en moeder zal hun vertellen van het kleine prinsesje, dat in een vreemd land geboren werd, maar een der onzen is.

N.N.H.D. 17-1-1946

DE MOORDENAAR VAN ELI BING

hoort de doodstraf tegen zich eischen

Voor het Bijzonder Gerechtshof te A'dam

Van onzen specialen verslaggever.)

De landwachter H. van Kleef uit Bergen, die in de uitoefening van zijn verraderlijk beroep zijn vuurwapen gebruikte, om zijn vluchtenden arrestant, den bekenden Aikmaarschen slager Eli Bing, die in zijn wanhoop in het water was gesprongen, een kogel door het hoofd te jagen, had zich gisteren voor deze lafhartige daad en nog enkele andere feiten voor het Bijz. Gerechtshof te Amsterdam te verantwoorden. Ook degenen, die door hun verraderlijke mededeelingen aanleiding waren tot de arrestatie van Bing, die bij den heer N. Kout te Heerhugowaard was ondergedoken, n. het echtpaar J. Koelemeij en G. Koelemeij-Baontjes, hun kostganger Trappel, Neeltje Hart en de Alkmaarsche kringleider der N.S.B. Swid. de stonden terecht.

Na voorlezing van de dagvaarding gaf de verdachte van Kleef, die een brutalen indruk maakte, het hem ten laste gelegde toe. Toen echter Jaap Kokkes uit Heerhugowaard, bij wien verdachte met 10 medelandwachters huiszoeking kwam doen, verklaarde, dat verdachte hem gezegd had: „Niet omkijken, Jaap, anders schiet ik“, begon hij te ontkennen. Dat had hij niet gezegd en ook had hij daar geen huiszoeking gedaan; alleen maar de wacht gehouden. Ook ontkende hij, dat hij bij D. Leeuwenkamp, waar hij een onderduiker kwam zoeken, zelfs op de kinderkamer de bedden nakteek, waar de kinderen in lagen en met zijn geweer de kinderen bang maakte. Ook ontkent hij hier Leeuwenkamp niet schietten bedreigd te hebben.

DE DAGVAARDING, die slechts een deel van het zondenregister van den landwachter van Kleef in-vield, vermeldde, dat verdachte zich had schuldig gemaakt aan: Hulpverlening aan den vijand door: huiszoeking bij J. Kokkes te Heerhugowaard op 14 Juli '44, ter opsporing van een radiotoestel; arrestatie en overbrenging (met andere landwachters) op 8 Aug. '44 van D. Leeuwenkamp naar den S.D.; overbrenging (samen met andere landwachters) naar den S.D. te Amsterdam van A. Kösters, A. Leesberg Jz. A. H. Spruit, A. W. M. Spruit, W. A. J. Spruit, F. Hamstra, T. Bonsema en eenige anderen; op 25 Juli '44 overbrenging van den ondergedoken Eli Bing en den van sabotage verdachte S. F. v. d. Veen naar den S.D. te A'dam, alwaar hij, toen Bing op de vlucht was geslagen en in het water van het Openhavenfront gesprongen was, opzettelijk uit een met scherpe patronen geladen geweer een schot heeft gelost in de richting van den drankeling, waardoor Bing in zijn hoofd werd getroffen, zonk en tengevolge daarvan overleed.

Hij trad — aldus get. Leeuwenkamp — zeer provocerend op. Get. A. Kösters verklaarde, dat verdachte hem en nog vele andere Alkmaarders — nadat er in Alkmaar een moord was gepleegd — naar den S.D. te Amsterdam gebracht had,

Het noodlottig schot

Get. Meiroos was er op 25 Juli 1944 getuige van, hoe Eli Bing voor het Centraal Station op de vlucht sloeg en van den schuinen walkant het water inliep en onder water wegzwom. Toen hij weer boven kwam, zag get., dat verdachte van Kleef in de richting van Bing schoot, waarna het slachtoffer zonk; slechts enkele luchtbelletjes zag get. nog opborrelen.

Verdachte geeft toe geschoten te hebben, doch alleen om Bing te sommeeren; hij had hem eerst toegeroepen naar den kant terug te zwemmen; maar — aldus verdachte — ongelukkigerwijze schoot ik raak, doordat Bing doorzwom.

President: „Zag u bloed?“ Verdachte: „Ja en luchtbelletjes; daarna heb ik niets meer gezien.“

Pres.: Wat roem schou, u eigenlijk? Hij kon toch niet meer weg? Verdachte wist daar niets op te zeggen.

Ook get. C. Briesjes was getuige geweest van dit tragisch gebeuren; hij legde ongeveer dezelfde verklaring af als Meiroos, waarop verdachte zei: ik vind deze getuige erg zwak!

Pres.: Dat staat alleen aan het Hof te beoordeelen; daar behoeft u zich niet over uit te laten.

Get. N. Kout was de derde, die verklaarde gezien te hebben, dat v. Kleef op Bing schoot; hij zag zelfs de rook uit den geweerloop.

De Weduwe van Eli Bing werd ook als getuige gehoord; zij had het stoffelijk overzot van haar man in het Binnengasthuis gezien, met een schotwond in het schrieterhoofd. Ook de politieagent A. Stor had die schotwond geconstateerd.

Verdachte ondervraagd.

De verd. werd hierna door den Pres. verhoord. Hij verklaart altijd in opdracht gehandeld te hebben; 'n halfjaar na de capitulatie was hij NSB'er geworden „om den broede“; hij kwam bij de W.A. en moest later landwachter worden; hij kreeg opleiding in Schaalkhaar en werd daarna in Alkmaar gedetacheerd. Zijn dienstneming als landwachter was niet vrijwillig; bovendien — zei hij weer — brutaal — was een Nederlandsche instelling.

Ook had hij rijwielren in belang genomen. (Vervolg pag. 2, 4e kolom)