

Photographs

„Huize

Dina

1 Maart 1932 / 1 Febr.

1935



Huis Dina is een tehuis van de Vereniging
tot bescherming van joodse meisjes.
Voorsitter van de Vereniging is Mevrouw Roos-
Jacobson, Directrice van het tehuis, Mevrouw Prins.



Behalve de Directrice zijn er 2 assistenten, waarvan een joodsch, en een volontair. — De Wijkkamer, waar veel besproken wordt, zoowel onder elkaar, als met de kinderen. Als de muren ooren hadden!!!.....



Shuize Dina biedt plaats aan 16
meisjes, die door verschillende redenen
niet bij hun ouders opgevoed kunnen
worden. - De voorkant van het huis.



Even mitblazen
in de dakgoot
was wel eens
nodig en deed
dikwijls wonderen.



Van niet weinig belang is Ralph,
de zoon van Mevrouw Prins, die den
Sabbath over in Huise Dina vertoelt.



Met Carrie hadden we een aller-
geelligsten tijd.



Yoo was ruim een jaar de
leiding. Volgens de kinderen vormde
we - buiten de Directrice - het „Drie-
mädchenshaus.“



De Directrice kon rustig weg gaan,
onze jongste pupil sloeg een goed figuur
aan de schrijftafel.

De jaarlijksche
grote schoonmaak
begint een tijd vóór
het joodsche paasch-
feest. Pesach. En
wel met de plering
en tolder. Dan wordt
het heele huis met
bereimen gekeerd.





De dag, waarop het paaschfeest in-
gikat, mag geen brood in huis meer
gegeven worden. Dus werd het ontbijt,
dat nu o nuur gebruikt werd, op het
plaatsje in den vegen op de winger genuttigd.



Als het maar een beetje lente-achtig
wordt, werken de meisjes in den tuin.



Aardappel schillen, groenten schoon-
maken en messen slijpen is dan
helemaal niet erg meer.

Midden in den
Zomer is het feest
van het jaar: direc-
trices verjaardag.

Weken te voren wordt
er aan alle kanten ge-
werkt om dien dag zoo
prettig mogelijk te
maken.





Van is er altijd 1x per jaar een
uitgangstje. Deze keer ging het met
tadi's naar Landvoort. Proviant ging
in groote manden mee. - Op een wandeling
langs het strand, ontmoetten we onze buren.



Na tafel is het wel eens moeilijk dadelijk aan het werk te gaan. — Een stel niet-berouwvolle deserteurs, met jaerwindsters-groet, die niet goed uitviel.



Het eerste voorjaars konnetje
deed goed na die lange winter. De
knoppen zijn geinspecteerd en goed be-
vonden.



Een heel belangrijk punt is de
wasch, waar een groot deel van de
meisjes aan meewerkt.



Heerlijk als het
weer zo is, dat er
buiten gewerkt kan
worden.



Na de natte wasch volgt de
droog. Het naaien en strijken
is volles gang op de nabikamer.



De ouderste meisjes zijn lid van
"Machbi", een zionistische vereniging,
en gaan per bus naar de landstaf in
Amersfoort.



De jongsten blijven dan ook
niet thuis en maken een
wansteking naar de zee om
daarna



af te koelen door een bad.



Ralph amuseert zich in
zijn leutje op een vlot.



De Zondagmiddag geeft tijd
voor wat gezelligheid in den
tuin, de wijls met wat radio.



Het hoogtepunt van de week
is de vrijdagavond. 't Witte tafelkleed,
kaarsen, bloemen, vroolijke gerichten
en Sabbosjurken verhoozen de stemming.



Een gedeelte van de meisjes
 is bij de padvindery. -

Een rustpunt op een lange
 wandeling.



Flagge-parade!



Na een opkomst in
Olen tuin.



Jeugdherberg in Castricum,
waar 3 dagen gekampeerd
werd met de meisjes, die



met meegingen naar de
joodische kampen.

