

Afschrift.

Den Haag, 13 Augustus 1940.
Hotel des Indes,
Appartementen Nrs. 38 en 39.

Den WelEdelGestrengen Heer

Commissaris van Politie

te

H a a r l e m .

WelEdelGestrenge Heer,

Ik bevestig het telefonisch onderhoud, dat ik de eer had heden met U te voeren.

Tijdens dit onderhoud, deelde U mij mede, dat U mij niet kende.

Mag ik mij dan even schriftelijk aan U voorstellen ?

Ik ben 5 Augustus 1894 te Amsterdam geboren en thans ingeschrevene van den Haag, Nederlander, in het bezit van al mijn rechten en heb een blanco strafregister; ik ben in 1926 te Parijs gehuwd met Mejuffrouw Yvonne, Madeleine, Louise Lacroix, geboren te Parijs.

Sinds 23 Juli 1939 woonde ik in Holland. Achtereenvolgens te Zeist, Amsterdam, Amstelveen, Bussum, van welke gemeente ik naar hier vertrok.

De uit mijn huwelijk geboren drie kinderen, welke evenals mijn echtgenoot de Nederlandsche nationaliteit bezitten, bevinden zich thans "ergens" in Frankrijk en alle bij het Nederlandsche Roode Kruis en andere instanties gedane stappen om berichten omtrent hen te krijgen, bleven tot nog toe vruchteloos.

Mijne echtgenoot die op 10 Mei l.l. de reis van Parijs naar Holland aanvaardde en op den 13en Mei na een levensgevaarlijke tocht te Amsterdam arriveerde, vertoefte thans eveneens te Den Haag. Ten gevolge van de ontberingen, de onheusche behandelingen van de zijde van diverse landgenooten en Nederlandsche ambtenaren haar en mij aangedaan, is zij in uitersten zwakken en nerveuzen toestand onder doktersbehandeling te Den Haag.

Wat mij betreft ook ik heb tengevolge van bovengenoemd optreden zoowel van de zijde van mijn familie, als van diverse Nederlanders en van hier nog op zonderlinge wijze hun "ambt" uitoefenende "ambtenaren" medisch advies moeten inwinnen bij

Dr. J.J. van de Belt,
Kleine Houtweg 43,
Haarlem.

Deze dokter verstrekke mij een attest van den volgende inhoud:

"In verband met zijn gezondheidstoestand is het noodzakelijk, dat de Heer Herman de Vries, thans vertoevende in Hotel "den Hout", Haarlem, eenige weken rust houdt en voor alle emoties en onaangename discussies gespaard blijft."

Ik had gedacht deze rust in Haarlem in "den Hout" te vinden; doch dit bleek niet mogelijk te zijn tengevolge van het hoogst ongepast, onhebbelijk en onzakelijk optreden van de "Directeuren" (sic !!) van dit Hotel (sic).