

L. S.

Van vele zijden mocht ik adhaesie betuigingen ontvangen naar aanleiding van de door mij gevoerde actie tot verbetering der onhoudbare toestanden op de begraafplaats Zeeburg. Ook de bladen lieten zich niet onbetuigd en zoo schreef de Amsterdamsche Editie v.h. Weekblad voor Isr. Huisgezinnen van 11 Niesan naar aanleiding van mijn circulaire, dat deze begraafplaats, "herhaaldelijk" diep onder water staat, zoodat het zeer de vraag is, of wel onder de matseiwous de stoffelijke resten van veler dierbare overledene aanwezig, dan wel weggespoeld zijn."

Ja lezer, dit staat er en dat, terwijl de codex ons leert;

"DE AARDE ZAL VERZOENING DOEN OVER ZIJN VOLK"

Hoe is dit te rijmen? Is dit geen schande? Waarom wordt hierin geen verandering gebracht??

De H.H. Autoriteiten der N.I.H.S. kunnen niet zeggen dat zij onwetend waren hieromtrent. Reeds 14 jaren klop ik tevergeefs bij hen aan. Elijkbaar is hiervoor geen geld beschikbaar, zomin als voor de huiszittende armen. Maar waar blijven dan onze belastingpenningen? Ook die der armen? Want ook de armen moeten betalen op straffe van uitsluiting.

Volgens de Mozaische Wet behoren de bewindvoerders onbaatzuchtig te zijn en mag geen onderscheid gemaakt worden tusschen rijkdom en de armen, ook al kunnen laatstgenoemden geen belasting opbrengen.

In onze Gemeente evenwel gelden de wetten der Autoriteiten, van het hoogste college waarvan den Heer A. Asscher, Joh. Vermeerstr. 14 te A'dam de voorzitter is. Dit College doet slechts wat haar goed dunkt. Verhoogt de belasting met f. 1,- per jaar, natuurlijk ook voor de armen. De armen hebben geen geld dus hebben zij geen rechten. Voor eenig recht moet men voor veel geld zich een immatriculatie-bewijs aanschaffen, maar als men dan, wat met mij het geval is, wat lastig wordt volgens de opvatting van de Heeren dan versperren zij brutaalweg voor dezulken de toegang tot de Kerkeraad. De rijken genieten echter volle consideratie en in dit opzicht zal de verongelijkte bankier te A'dam wat kunnen getuigen over de vasthoudendheid waarmede de Heeren G. de Lang, Rabbijn en secr. D.M. Sluys hem weer terug hebben weten te loodsen. Den Heer Simon Koster, ex-oppasser der Nieuwe Synagoge o.h. Jonas Dan. Meierplein zal dit kunnen beamen.

Nadat ik mij persoonlijk tot Hare Majesteit de Koningin had gewand, maakte den Heer A. Asscher zich ter vergadering van het College zich van mijn streven af door te zeggen; "de Koningin heeft wel wat anders te doen dan zich met de inzichten van Stibbe te bemoeien."

Ondertusschen blijft alles bij het oude en lustig worden weer sollicitanten opgeroepen voor ambtenaar ter Thesaurie tegen een salaris van meer dan zeventig gulden per week, met ~~per~~ periodieke verhoogingen zoodat dit salaris nog met 25% kan stijgen. Daarbij komt dan nog dat alleen de uitverkorenen der H.H. Autoriteiten dit baantje zal toegewezen krijgen. Dus wel voor deze tijd abnormaal hoge salarissen, maar niets voor de begraafplaats en niets voor de armen.

Dit kan zoo niet langer voortgaan. Velen met mij zijn dan ook van meening dat het Joodse volk al genoeg te lijden heeft van dictators en dat dit systeem in eigen kring dan ook zeker moet verworpen worden.

Wij eischen een college door plebisciet gekozen. Wij eischen een commissie bestaande uit intellectueelen die zullen hebben te beoordeelen of de aan te stellen ambtenaar de rechte man op de rechte plaats is, zoodat ons volk niet gebukt behoeft te gaan onder "de wonderlijke kronkelingen der merkwaardige parlementaire verhoudingen in onze Joodse gemeenschap en de ambtenarij daarin tevens." Zocals de Amsterdamsche briefschrijver in bovengenoemd blad het zoo terecht noemt.

Op dus rechtschapenen, op dus ontrechten voor het plebisciet.

Op dus voor opheffing der schandelijke misstanden !!!!!!!!!!!!!

Namens de vele symphatiseerenden en medewerkers.

IK HEB           L          E          F          

Liberté

Egalité

Fraternité

I. J. Stibbe.

Kromboomsloot 37

tel. 44934

97125