

----- ER IS GEEN HEERSCHAPPIJ OP DEN DAG DES DOODS -----



ZOO IS DE TOESTAND REEDS TIENTALLEN JAREN OP DE BEGRAAFPLAATS "ZEEBURG".

L. S.

Maart 1939  
Nissan 5699

Na talloze besprekingen met de H.H. Autoriteiten der N.I.H.S. te Amsterdam, vraag ik nu Uwe aandacht voor de wantoestanden op bovenvermelde dodenakker, welke in gebruik is genomen uitsluitend voor on- en minvermogene geloofsgenooten.

Reeds van 1925 af heb ik mijn tijd en financiële opofferingen geheel belangloos gegeven en actie gevoerd tot verbetering van deze onhoudbare toestand, maar tot nog toe met negatief resultaat.

Het bezoek aan deze begraafplaats wordt door de achtergeblevenen der daar rustende overledenen vermeden, omdat een bezoek aan dit moeras levensgevaarlijk is. Deze categorie menschen durven niet in verzet te komen uit vrees voor botsingen met bovengenoemd College.

Maar erger nog is het volgende !

Wanneer een grafzerk op de begraafplaats Zeeburg hersteld moet worden, wordt hiervoor een abnormaal hoge prijs berekend en wordt zulks dan door een niet vakkundige uitgevoerd. Het resultaat is dat een zgn. hersteld zerk na een half jaar in slechter toestand verkeert als voor de herstelling.

Schrijnend is het wanneer men de klassetegenstelling constateert.

Als bewijs hiervoor geldt wel het zerk no 121 van wijlen Naphtalie Asscher hetwelk als unicum zich in uitstekende staat bevindt en er nog als nieuw uitziet hoewel dit zerk reeds een halve eeuw oud is.

De groote zorg waarmee dit zerk wordt onderhouden is duidelijk zichtbaar en demonstreert zich wel het sterkst in het feit dat men zelfs de brutaliteit heeft gehad een brokstuk van een zerk van een andere overledene, waarop zoowaar de letters nog aanwezig zijn, als stutpaal te gebruiken om het zerk van Naphtalie Asscher te steunen.

Zijn de armen niet reeds misdeeld? Moeten zij bovendien nog na hun dood versmaadt worden? Hoe anders is het met het hondenkerkhof te Parijs.

Wanneer men dan bedenke dat men over de graven moet loopen, dat zelfs het bord van het Gebed door de tand des tijds onleesbaar is geworden dan moet men zich wel afvragen of dit nu een godsdienstig en humanaan standpunt van onze machthebbers is.

U dankend voor Uwe aandacht, verblijf ik,

I. J. Stibbe.  
Kromboomsloot 37  
Amsterdam.  
Telefoon 44934

MIJN PAROOL IS :  
Vrijheid-Gelijkheid-  
Broederschap.