



Familie Wertheim

Petrus Dondersstraat 24

Herman Wertheim wordt op 17 februari 1912 in Strijp geboren. Hij is de oudste zoon van Hester en Jacob Wertheim. Herman werkt als tabakshandelaar onder andere voor A. J. van Beek in Rotterdam.

Herman trouwt op 4 augustus 1936 met Esther Rosenfeld uit Amsterdam. Het eerste kind, een dochter die ze Margaretha Beatrix noemen, sterft als baby op 6 februari 1938. In 1939 wordt een zoon geboren: Jaap.

Tijdens de oorlog duikt het gezin onder, alle drie op een andere plek. Zoon Jaap wordt in 1942 op driejarige leeftijd naar Laren gebracht. Hij wordt opgenomen door het echtpaar Tom en Anneke van Blaaderen.

Esther zit ondergedoken in Eindhoven bij de familie Hoekstra in de Fautlaan en ook tijdelijk bij de familie Boudrez.

Herman Wertheim wil naar Engeland vluchten. Hij koopt valse werkpapieren voor een bedrag van tussen de 750 tot 1000 gulden. Zo komt Herman Wertheim in juni 1942 in Parijs terecht. Op weg naar Engeland is hij echter verraden door een verkoper van valse papieren en

terug naar Nederland gebracht waar hij op 14 augustus 1942 aangeklaagd wordt wegens het 'onbevoegd oversteken van de Belgisch-Nederlandse grens'.

Op dezelfde dag is Herman naar Westerboek gebracht. Vanuit daar wordt hij op 24 augustus 1942 naar Auschwitz gedeporteerd waar hij bijna twee jaar later, op 15 mei 1944, is vermoord.

Vanuit de trein op weg naar Auschwitz schreef hij een wel erg optimistische briefkaart:



Op weg naar "das Oosten" vlak bij de grens.

Leuk gezelschap, volop voer dus stemming reusachtig.

Niet om mij treuren hoor, ik rad het.

So long Herman.

Zijn vrouw Esther en zoon Jaap hebben de oorlog overleefd.