

Léons, Max en Arnold Douwes, *Mitswa en christenplicht. Beschelden helden uit de illegaliert*. Den Haag 2000.

Lookersee, Marinus

Vanaf oktober 1942 dokken Alexander en Saartje Stuthoofd-Wallage onder bij de familie Kleuver* in Zeist. In december 1942, toen hun kinderen van acht en twaalf zich bij hen voegden, onderzochten zij de mogelijkheden voor hen om naar school te gaan.

De kinderen hadden net als hun ouders een vals persoonsbewijs, maar om veiligheidsredenen wilden de ouders hun kinderen in een andere buurt op school doen. Marinus Lookersee, hoofd van de lagere school Heemstra in het naburige Driebergen, liet de kinderen op zijn school toe in de wetsenschap dat zij van joodse afkomst waren. Door deze daad liep hij gevaar zijn baan of zijn leven te verliezen.

Nadat de oorlog konden de kinderen dankzij de bijstelling van Marinus Lookersee doortrommen naar de middelbare school.

Op 26 juni 1977 werd Marinus Lookersee door Yad Vashem erkend als Rechtvaardige onder de Volkeren.

Loots, Caecilia Antonia Maria (1903)

Caecilia Loots, geboren in Harlem, had een opleiding genoten in het montessorionderwijs. Ze had een kleine privèschool voor kinderen met ernstige leerstoornissen. Sommige leerlingen waren er alleen overdag, terwijl er ook een paar in de kost waren. In 1942, toen haar vriendin Jo Veld, een sociaal werkerster die verantwoordelijk was voor het plaatsen van kinderen op kostschool, haar vroeg om enkele joodse kinderen op te nemen, stemde Caecilia ommiddellijkelijk toe. Eerst kwamen de zeventienjarige Linkeke Sons en haar vierjarige zuster Jannke op de school aan, die een heel goed schuiladres vormde. Tijdens de daaropvolgende maanden kwamen er nog negen andere kinderen bij, onder wie Dori en Joost van Cleef, Miriam Emanuel, de twaalfjarige Simone Pauw, de zeventienjarige Betty Spinger en een jong kind, Rosen. Caecilia, die katho- liek was, heeft de kinderen nooit geprobeerd te beke- ren tot het christendom; ze vormden een grote familie. Caecilia, die tante Ciel werd genoemd, werd in het huishouden bijgestaan door de zeventienjarige Dina van Heiningen (later Van der Geld*), die op de hoogte was van de identiteit van de leerlingen die in de kost waren. Dina verzorgde ook de kleinere kinderen, deed ze in bad en gaf ze te eten.

Caecilia deed alles wat in haar macht lag om de kinderen een natuurlijk milieu te bieden om in op te groeien. Zij volgden de lessen, speelden in huis, en ze gaf hun zelfs muziekles. Het huis had het uiterlijk van een normale school, waar leerlingen kwamen en zaamheden voortgezet en bleef ze in contact met alle waren opgepakt heeft Cornelia haar illegale werk- Nadat de gezusters Groothand door de Duitsers een jurtje wilden naaien.

Ouders van de dochter van rabbi Prins, die voor haar offerde zelfs haar eigen kleren op voor de arme pleeg- contact tussen de ouders en hun kinderen. Cornelia en zoon nodig medische hulp. Ook onderhielden zij het bij pleeggezinnen die zij voorzagen van eten, kleren De vrouwen zorgden ervoor dat ze terecht konden vlak voordat ze met hun ouders werden gedeponeerd. joodse kinderen in veiligheid, die ze vaak ophaalden morele steun. Intussen brachten zij nog tientallen bezocht en hen voorzien van kleding en voedsel en zusters Groothand en Cornelia hen regelmatig In hun onderduiktijd van twee jaar hebben de oorlog werd verzorgd.

bij een protestants gezin waar zij tot het eind van de her tweejarige dochtertje van de familie Prins onder nen voor de joodse familie. Een van hen bracht ook bemachtigde valse persoonsbewijzen en voedselbon- een paard ervoor naar hun nieuwe adres. De vierde in, en brachten de familie verstoppt in een kar met familie Prins. De andere vrouwen richtten het huis Amsterdams en stelde dat ter beschikking van de Drukker. Een van de dames huurde een huis in de ouders van mevrouw Prins, Kalmann en Hanna zijn vrouw, zijn twee zusters Federika en Sara, en hand* hebben rabbi Abraham Prins gered, evenals Cornelia (Connie) Los en de drie gezusters Groot- **Los, Cornelia Frederika Louise (1914)**