



René de Vries (1932-) is een verteller van verhalen. Naar goed joods gebruik wil hij die verhalen doorgeven aan volgende generaties. Twintig jaar lang verzamelde hij materiaal, vaak gebaseerd op mondelinge overlevering, over zijn kleurrijke familie en andere, soms notabele, joodse Groningers. Hun levensverhalen plaatste hij in een historisch kader. Zo ontstond een bijzonder boek, afwijkend van de grote stroom publicaties over joods Groningen die in de afgelopen jaren is verschenen. Het taalgebruik is eenvoudig gehouden zodat het ook geschikt is voor jeugdige lezers.

Het boek gaat niet uit van historische analyses, maar schept wel een levendig en gedifferentieerd tijdsbeeld dat zich over drie eeuwen uitstrekt. De auteur is persoonlijk aanwezig, geeft commentaar en kleurt af en toe in waar de historische bronnen hem in de steek laten.

De hoofdrol is voor 'gewone mensen', en hun leven van alledag. Mét hun sores en successen, het vermogen om te

incasseren en opnieuw te beginnen. Zo is het motto van de familie De Swaan: 'Feest moet je maken, sores komen vanzelf'. En indrukwekkend is de reactie van de moeder van René de Vries, die na de Tweede Wereldoorlog, als berooide weduwe, tegen haar kinderen zegt: 'Dan beginnen we toch gewoon opnieuw'.

De zeventien hoofdstukken van deze publicatie gaan vergezeld van beknopte geneagrammen, wat aantrekkelijk is voor genealogen. Joodse Groningers waren dikwijls in de zoveelste graad familie van elkaar, gemengde huwelijken waren destijds zeldzaam.

Tenslotte: de auteur neemt ons mee naar lieux de mémoire: zoals begraafplaatsen in de stad en de provincie, woonhuizen in Appingedam, waarin ooit een synagoge of een Joods ritueel bad gevestigd waren, herinneringsmonumenten voor hen die werden weggevoerd. Daarmee wordt het besef van verwevenheid van stad en provincie Groningen met hun joodse ingezetenen nog eens geïllustreerd.



Joodse Groningers Een mozaïek, door René S. de Vries

Intekenprijs: € 22,50
 Prijs na 31 oktober 2012 € 27,50 (excl. verzendk.)
 Verschijningsdatum: oktober 2012
 Omvang 152 pagina's, 21 x 28 cm,
 paperback, uitvoering geheel full-colour
 ISBN 978.90.6148.185.0 - NUR-code 680

Belangstelling?

Bestel dan nu door een mailtje te sturen naar de uitgever:
knoop.haren@hetnet.nl

Uw boek(en) wordt direct na verschijnen verzonden met de factuur. Per post of telefonisch bestellen kan ook.

Ook verkrijgbaar bij de boekhandel



Joodse Groningers

Een mozaïek



René S. de Vries