

shadun 2.89 35



R A P P O R T .

Dossier P. O. D.

16 2617

6 November 1942. 11.15 uur (v.m.)

Brengt de a.p. S. DE JONG, gedetacheerd aan bovenvermeld Bureau, vanaf den openbaren weg de Ruijschstraat te Amsterdam, den jood:

LEENDERT WIMD ZWART,
Nederlander, gesn voormalig Duitsch Staatsburger, van beroep administrateur, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat 336 III, die zich zonder de voorgeschreven jodenster te dragen, in het openbaar bevond.

ZWART toonde mij desgevraagd het aan hem verstrekte persoonsbewijs. Bij onderzoek bleek mij, dat de J. welke oorspronkelijk op dit persoonsbewijs had gestaan, daarvan was verwijderd. Bij zijn aanhouding verklaarde ZWART geen jood te zijn.

ZWART gehoord, verklaarde:

" Ik ben ingeschreven als vol jood en ik ontving een persoonsbewijs met een J. Dit was te Harderwijk, alwaar ik woonde.

Ongeveer drie maanden geleden ben ik zonder hiervoor vergunning te vragen of te verkrijgen, naar Amsterdam vertrokken. Ik had daarvoor de J. van mijn persoonsbewijs gekraakt. In Amsterdam woonde mijn meisje, de Ariësche vrouw, genaamd HEINSIUS. Zij woonde in perceel Rustenburgerstraat 336 III. Ik ben toen bij haar en met haar tezamen gaan wonen. Mijn persoonsbewijs, waarop het adres Beeklaan 24 Harderwijk stond vermeld, heb ik toen veranderd in Amsterdam, Rustenburgerstraat 336 III. Het is mij bekend, dat ik als jood geen vleeschelijke gemeenschap met een ariësche vrouw mocht hebben. Desondanks had ik geregeld gemeenschap met HEINSIUS. Deze vrouw wist dat ik Jood was.

Gedurende den tijd, dat ik te Amsterdam vertoefde, heb ik als Ariëer geleefd.

Ik verdiende gemiddeld f.50.- per week als vertegenwoordiger van een firma OLIVIERA, gevestigd te Amsterdam, Waverstraat 8 I. Deze firma wist niet dat ik jood was, althans ik heb dit niet gezegd."

Gehoord:

HENDRIKA JACOBA HEINSIUS, geboren te Amsterdam, 12 April 1921, Nederlandsche, ariësche, van beroep kantoorbediende, wonende te Amsterdam, Rustenburgerstraat 336 III, die verklaarde:

" In Juli 1941 heb ik ZWART leeren kennen. In Januari 1942 vertelde ZWART mij, dat hij jood was. In Maart 1942 had ik voor het eerst vleeschelijke gemeenschap met hem. Hij woonde toen nog bij zijn ouders in Harderwijk.

Toen de joden werden gearresteerd en naar Duitschland werden vervoerd, besloot ZWART om zich hieraan te onttrekken. Wij spraken af, dat wij te Amsterdam zouden gaan samenwonen en dat ZWART als ariëer zou gaan leven.

Hij ontdeed zijn persoonsbewijs van de daarop gestempelde J. en hij kwam omstreeks September 1942, zonder jodenster te

DOSSIER P. R. A.

16 2617 *B*